



100 år

1901-2001



Idrætsforeningens stifter, gdr. Jens Pedersen, 1915



Ildrætsforeningen "FREM" Bjæverskov er blevet 100 år. Dette markeres på forskellig måde af hovedbestyrelsen og afdelingerne gennem hele år 2001.

"FREM" har i dag ca. 1.200 medlemmer, der alle er aktive, hver på deres måde. Dog er der flere, der gerne vil være aktive, men pladsproblemer nu og ikke mindst inden for de næste år giver et stort arbejdspress for alle.

De frivillige ledere får "FREM" til at fungere godt og sundt, både idrætsligt og ikke mindst socialt, hvor samarbejde og forståelse på tværs af afdelingerne er blevet mere synligt.

Der arbejdes pt. hårdt, i samarbejde med Skovbo kommune på, at få udbygget faciliteterne omkring Skovbohallen og Klubhuset, til glæde for os alle, ikke mindst for den store gruppe der inden for de næste går på pension.

Til alle frivillige ledere og aktive skal der lyde en tak for den indsats, der er ydet. Den er medvirkende til at Ildrætsforeningen "FREM" Bjæverskov i år kan fejre de 100 år.

Arne Nøddebo
Formand



Gdr. Jens Pedersen, 1915

I 1885 stiftedes Bjæverskov skytteforening. Denne forening blev grundstenen til det vi i dag kender som idrætsforeningen "Frem". En af stifterne var Gdr. Jens Pedersen, Lundebakkegård. Foreningen blev optaget under Præstø Amt som kreds nr. 29. Foreningen virkede i et område fra Bjæverskov over Regnemark til Kimmerslev og tilbage mod Slimminge. Der mødte foreningen naboforeningen Slimminge Skytteforening, som var optaget i Gl. Roskilde Amt som kreds nr. 10. Det var kun skyttesagen man varetog de første halve snes år, da det i befolkningen gerne sås, at alle unge mænd kunne håndtere skydevåben. På det tidspunkt havde man endnu ikke glemt krigen ved Dybbøl fra 1864. Disse to foreninger tog på et tidspunkt sidst i 1890'erne karle- og pigegymnastik på deres program, men der må have været for få gymnaster til de to forenin-

ger, for i april 1898 afholdtes et møde på Gørslev Skole indkaldt af formanden for Gl. Rosk. 10. kreds, Jakob Tvedegård, hvor han foreslår at de to foreninger skal samarbejde om gymnastikken. Dette bliver man enige om efter nogle meget skrappt aftalte regler da det jo er kredse fra to forskellige amtsforeninger. Denne Jakob Tvedegård bliver senere anset for stifter af idrætsforeningen FREM. På mødet hvor man bliver enige om samarbejde, det er som sagt april 1898, underskrives mødeprotokollen af Jens Pedersen fra Præstø amts 29. kreds og af Jakob Tvedegård fra Gl. Rosk. 10. kreds.

Brugte forsamlingshus

Disse to foreninger er dem som vi i dag kender som Gørslev idrætsforening og idrætsforeningen "Frem" med Gørslev idrætsforening som Gl. Rosk. amts 10. kreds og Idrætsforeningen "Frem" som Præstø amts 29. kreds. Samarbejdet mellem de to foreninger udviklede sig meget. I fællesskab brugte man Forsamlingshuset "Frem" på daværende tidspunkt beliggende mellem Bjæverskov og Slimminge ved det nuværende Nutana. Forsamlingshusets vært eller bestyrer hed Mads Nielsen og var tillige slagter. Samarbejdet udviklede nogle dygtige gymnaster blandt andre Gdr. Hans Petersen, Læskovgården i Bjæverskov, som blev udtaget til olympiadeholdet 3 gange. I London 1908 Stockholm 1912 og Antwerpen 1916. Hans Petersen deltog også i mange andre store internationale stævner. Det var blomstringstider for gymnastikken først i den

*Indmarch ved Olympiaden 1912 i Stockholm.
Hans Petersen er en af deltagerne*





Medaljer fra London 1908,
Stockholm 1912,
Antwerpen 1916.

20. århundrede, men der blev også brugt meget tid både på skytte- og gymnastiksalen dengang.

Stoppede i 1930

Det vides ikke hvornår samarbejdet mellem de to foreninger ophørte men det må formodes at det er omkring 1930. På dette tidspunkt opføres et nyt stort forsamlingshus i Bjæverskov, som man også kaldte "Frem". Det gamle nedlægges som forsamlingshus og Slimminge Skytteforening bliver til Gørslev gymnastikforening og flyttes til Forsamlingshuset i Gørslev, som for øvrigt var blevet bygget i 1906, men ikke havde påkaldt sig gymnasternes interesse før nu.

Bjæverskov skytteforening blev til Bjæverskov gymnastikforening og flyttede under store protester fra mange sider til det nye forsamlingshus "Frem". Det er det vi kender i dag. Bjæverskov Gymnastikforening havde de første år i 30'erne trange kår, om det var den store splittelse i befolkningen vedr. flytningen til det nye forsamlingshus vides ikke, men der er ikke nogen protokoller der endnu har været tilgængelige, der kan fortælle om foreningen. I begyndelsen af 1940'erne var der lidt tilløb til noget ud over den daglige gymnastik, nemlig da man fik overdraget at afholde amts-gymnastikopvisningen.

Man havde jo et nyt stort forsamlingshus, det havde man ikke ret mange andre steder. Det kan tænkes at amtsopvisningerne i 1940'erne er blevet lagt i Bjæverskov på grund af transportproblemerne man havde i krigsårene. Det kan tænkes at den nordlige

del af Præstø amt holdt gymnastikopvisninger i Bjæverskov.

To formænd

Som sagt findes der ikke protokoller fra 1930-1945 vedr. gymnastikforeningen, men det er da lykkedes at opspore 2 formænd fra foreningen i denne periode og det var Slagtermester Chr. Bötcher, Bjæverskov og Frederik Pedersen, Lundebakkegården. Der må have været flere en disse to, men hvem? Begge døde i 1947 i en for ung alder. En anden grund til at gymnastikforeningen var lidt klemt i 1930'erne kan være at den



Hans Petersen



Gymnastikhold fra 1912

anden forening Boldklubben "FREM" som var blevet stiftet i 1901 havde meget stor succes, netop i disse år. Gymnastikforeningen nedlægges i maj 1945 og indgik i et samarbejde med boldklubben i Idrætsforeningen "FREM".

Men de talte om...

Hvorfra man har navnet "FREM" kan der kun gisnes om, men det er meget nærliggende at formode det stammer fra forsamlingshuset af samme navn. Lokalerne i forsamlingshuset blev brugt flittigt til socialt samvær da man først havde fået etableret boldklubben som forening. Der findes ingen bøger om boldklubbens start og frem til 1928, men vi har været meget heldige med at der findes overleveringer med mund til mund metoden. Ved denne lejlighed får vi disse overleveringer nedfældet på papir og det har en stor historisk værdi. 1901 samlede en flok unge mennesker og store drenge i vejgrøften uden for det gamle forsamlingshus. Om de ventede på at pigerne skulle blive færdige med gymnastikken fortælles der ikke noget om, men der talte om fodbold, et spil som var kommet fra England til Danmark sidst i det foregående århundrede. De fik lyst at prøve og fik på den nærliggende gård Hjulerupgård lov at låne et stykke græsmark. Gårdejeren hed Niels Andersen. På hans mark fik man lov at spille fodbold frem til 1917, men ikke på samme sted hele tiden for sædskiftet og om driften i marken skulle jo holde, så fodboldbanen måtte flyttes hvert eller hvertandet år. Stifterne af boldklubben blev de unge mennesker fra vejgrøften, af dem kan nævnes Kristen og

Søren Pedersen, Bjæverskov og Lars og Frederik Frederiksen, Slimminge. Målene måtte de selv flikke sammen af gamle granrafter og søm som man fik hos Niels Andersen. Inden man kunne gå igang med spillet måtte man rengøre græsmarken for kogødningen, som uvægerligt lå overalt på græsmarken. Denne kogødning eller kokager kaldte man med et dengang populært ord "kokakelakker". Fra 1901-1911 havde man kun spillere nok til at spille til et mål. Gymnasterne så med megen skepsis på de fjollede boldlegende unge mænd, der til tider måtte til nærmeste vandhul og vaskes, det var ikke altid man havde tid til at rydde græsmarken for kokakelakker.

To hold

Fra 1911 blev der nok til to hold og man begyndte at kunne spille kampe med andre klubber, men det var svært at finde modstandere. Det var kun i byerne man havde hold, og de var betydelig stærkere end bønderkarlene fra Bjæverskov. Man tabte mange kampe og meget stort, men i 1920 kom det første gode hold der kunne spille lige op med hold fra byerne. SBU var stiftet 1901 så



Kaj Frederiksen, Bjæverskov ved indvielsen af fodboldbanen på Teglværksgrunden i 1939.

der var efterhånden turneringer hvor der kun deltog landklubber. Dem kunne vi klare, og op til 1925 blev der vundet mange trofæer til klubben. 1925 - 1930 er ikke beskrevet meget, men i 1923-1924 kommer en ny skolelærer til byen. Han begyndte at lære drengene at spille fodbold, så i 1935 ser et nyt hold dagens lys. Dette hold spillede sig op i den næstbedste række på Sjælland-mellemrækken, der spiller man til 1939. Man er blevet nr. næstsidst i mellemrækken og kan ikke rykke direkte ned i A-rækken, selv om man gerne ville, man havde ikke spillere nok, så efter henvendelse til SBU fik man lov til at trække holdet ud af mellemrækken. Det var blevet ulvetider for boldklubben Frem, men man kunne stadig holde store baller og revyer i forsamlingshuset og man gjorde det, så gymnastikforeningen næsten fik sit endeligt.

Marked

Vi skal lige dvæle lidt ved denne skolelærer der kom til byen i 1923. Som sagt kunne han andet end fodbold. Han kunne arrangere, og det gjorde han godt. Da fodboldspillet ikke gik så godt efter 1925 skulle der ske andre ting, og især om sommeren lavede man marked og børnedyrskuer på fodboldbanen. Forinden måtte man huske at få den fornødne tilladelse både fra myndighederne, men også hos den bonde der ejede græsmarken man havde fodboldbane på. I

1917 havde man for første gang fået en græsmark i Bjæverskov til fodboldbane så folkene i boldklubben var efterhånden kun fra gårdene og husene i Bjæverskov. Dem fra Slimminge bandt sig mere og mere til Gørslev. Man havde en vis evne til at lave overskud ved disse børnedyrskuer. Hvert år var der ansøgning fra andre foreninger, skoleklasser m.v der ansøgte om del i overskuddet. Boldklubbens bestyrelse var velvillige så et eksempel på en sådan overskudsdeling ser således ud:

Overskud ved Børnedyrskue 1927
kr. 175,55

Sygeplejeforeningen kr. 60,-

Bjæverskov skoles 6. klasse kr. 50,-

Boldklubben Frem kr. 65,55

Boldklubbens medlemmer havde gjort sit arbejde med dyrskuet, men der skulle være plads til alle dengang, og man fik ikke meget fra kommunen. Denne lærer Madsen var en rigtig igangsætter med revyer, sange, historier alt sammen med Arnold Pedersen og mange andre, for ikke at tale om utallige dilettantforestillinger i forsamlingshuset, jo Bjæverskov hyggede sig i boldklubben i 1930'erne. Især Frem-revyen fra 1932 er flot, Frem har den i originaludgaven med næsten alt indhold. Plankeværkssangen og sangen om ridder Rup & Rap er bortkommet, men er blevet optaget på video jan. 1990



*Lærer Madsen
som gøgler*



Herrehold fra 1951

med Arnold Pedersen, han sang dem også i 1932. Det var en stærk klub i 1930'erne, men de vidste det også. Fodboldbanerne blev som sagt i 1917 flyttet til Bjæverskov med den første beliggende på Aagårdens mark, for derefter op til i dag at have ligget 9 forskellige steder i byen. IF "Frem" har i dag et kort hvor alle er indtegnet. Så kom 1940'erne med krig og mangel på mange ting. Boldklubben var mat i bevægelserne efter de gode år med mellemrækkeholdet og gymnastikforeningen prøvede at kvikke sig selv op med amtsopvisningerne, men alt i alt gik de to foreninger hinanden på nerverne. Boldklubben byggede i 1942 sit første klubhus med et kommunalt tilskud på kr. 1.000,- man betalte selv kr. 2.000,- kontant og måtte låne kr. 1000,- i Køge bank, dem havde man meget besvær med at få betalt tilbage

senere. Fra 1935 var man kommet til at spille på kommunalt ejet jord, men der måtte man også betale leje, kr. 200,- pr. år, og selv sørge for græsslåning m.v. Det kostede kr. 4,- hver gang at få slået fodboldbanerne med hestetrukket maskine.

Allerede i 1928 havde boldklubben givet pigerne lov til at spille håndbold, men kun med en tøjbold og pigerne skulle have hårbånd om håret når de spillede. Håret måtte ikke flage, det virkede anstødende. Badminton begyndte efter 1930 også i boldklubbens regi, i det nye forsamlingshus. I 1943 blev tingene endnu sværere og man begynder at tale sammenlægning med gymnastikforeningen efter forslag fra gymnastikken. 1 gang i juni 1943 faldt forslaget på fodboldklubbens generalforsamling, men i 1945 den 30. maj stemte kun 7 imod og 17

for sammenlægning med Gymnastikforeningen.

1945 IF FREM

Der afholdes stiftende generalforsamling den 11. juni 1945 for sammenlægning af de to foreninger og navnet blev herefter Idrætsforeningen "Frem" Bjæverskov med en formålsparagraf der vil sikre alle unge i Bjæverskov adgang til sund legemlig bevægelse og idræt. De to gamle foreninger skulle nu vise om de kunne samarbejde.

Den nye bestyrelse i idrætsforeningen havde flertal af medlemmer fra boldklubben, men gymnastikken fik alligevel gennemført at man skulle holde 50 års jubilæum i 1947, - boldklubben var jo først startet i 1901, men jubilæet blev afholdt i forsamlingshuset den 23. november 1947.

Som hovedtaler var indbudt gymnastikforeningens stifter Jakob Tvedegård.

I 1951 gennemtrufede flertallet fra den gamle boldklub at nu var der 50 års jubilæum igen og dette blev afholdt den 1. juli 1951.

Ved dette jubilæum udnævnte man det første æresmedlem og det blev, hvor mærkeligt det end kan lyde en gymnast nemlig Niels Pedersen Tingbjergholm, Knud Hågens far. Siden denne dag har idrætsforeningen fastholdt 1901 som stiftelsesår, og det gamle had fortonede sig.

Den skytteforening som stiftedes i 1885 af Jens Pedersen, - og som ellers var moderforening for det hele, gik i glemsel på samarbejdets alter. For det fremtidige arbejde i den nye idrætsforening var det en god beslutning, men historisk set ikke helt rigtigt. Idrætsforeningens aktiviteter var nu: Gymnastik, håndbold - fodbold - badminton. Midt i 1950'erne blev bordtennis taget på programmet - stifter af denne afdeling var også skolelærer, nemlig lærer Eggertsen, med meget stor hjælp af en ekspedient i Brugsen Otto Olsen.

Bordtennisafdelingen er den afdeling i Bjæverskov der har nået længst elitemæssigt. Et damehold på 4 piger med Astrid Eggertsen, Magrethe Pedersen, Lise Jensen og Birgith Eggertsen spillede i 1. division omkring 1960'erne. Det var flot af så lille en

klub, men der var stor opbakning om holdet, selv om det var en ny idrætsgren. Bordtennisafdelingen ligger for øjeblikket i dvale.

På et tidspunkt fra sidst i 1960'erne var der også en judo og taekwondo afdeling i idrætsforeningens regi. Denne afdeling blev stiftet af Palle Pedersen og Heino. Idrætsforeningen benyttede Palle og Heino som dørmænd ved mange af vores store fester.

I 1970'erne tog man også atletik som en afdeling under idrætsforeningen stiftet af Solvig Højdevang. Denne er i skrivende stund lukket, og kører i stedet med idrætsmærke-udøvelse under friluftsaftningen.

De gamle idrætsgrene fik igen opgangstider og fodboldafdelingen præsterede igen først i 1950'erne og igen først i 1960'erne resultater der var en landsbyklub mere end værdig. I 1963 spillede vi igen i Sjællands næstbedste række Serie 1, men kun i ca. to år.

I samme tidsrum blev klubben danmarksmester 3 på hinanden følgende år inden for amterne og vandt en stor flot pokal til ejendom. Det var Karl Andersen, Helmuth Hansen, Magnus Ravn og en gammel kæmpe fra 1935 Henry Frederiksen, der var ledere i fodboldafdelingen på dette tidspunkt. Siden da har fodboldafdelingen haft stor og god aktivitet vekslende med 1. holdsplacering i serie II og III.

Håndboldafdelingen havde ingen mulighed for indendørs spil. Fra omkring 1960 trænede man i nærliggende haller i større byer og i ridehusene på militærforlægningerne. Udendørs nåede man Mesterrækken inden for amterne i 1950'erne og 60'erne.

Indendørs håndbold fik det store skub efter 1970 da Skovbohallen blev bygget. Herrerne spillede sig i Serie I, II og III, mens damesiden havde gode hold midt i 1970'erne med kulmination i et Sjællandsseriehold fra 1978-1982. Derefter lidt op og ned ligesom mange andre idrætsgrene i en klub som IF Frem.

Desuden holdt håndboldafdelingen store håndboldstævner om sommeren fra ca. 1970-1982 på idrætsanlægget. Dels ved Nyvej dels ved Skovbohallen.

Badmintonafdelingen havde haft aktiviteter i den gamle boldklub og fortsatte også under idrætsforeningen, man gik omkring 1955

helt i dvale, - nok på grund af bordtennisafdelingens start, men kom stærkt igen da Skovbohallen stod klar. Idag en stor aktiv afdeling med mange turnerings- og ungdomsspillere. Afdelingens satser meget på den brede idrætslige idræt uden stjerner, og afholder hvert år Skovbomesterskab i Skovbohallen og får megen ros for den gode ledelse af de deltagende klubber.

Efterhånden som tiden skred frem fra 1951 fandt gymnastikafdelingen ind i et godt samarbejde i IF Frem med de andre afdelinger. Gymnasterne er dem, der op gennem tiderne har holdt fast i de gamle traditioner med sangbog - flag og nationalsang. Ved gymnastikopvisningerne i forsamlingshuset i 1950'erne og 60'erne var der efterhånden noget småt med plads til både gymnaster og publikum. Afdelingen begyndte at modernisere sig med nye gymnastikformer, - og det gav pote.

Efter 1972 flyttede gymnastikopvisningerne til Skovbohallen, hvor der var god plads til alle, også når nogen skulle hædres fra andre afdelinger.

Gymnastikafdelingen er nu IF Frem's største afdeling rent medlemsmæssige, der dyrkes gymnastik på mange niveauer. Glemte er de trange tider fra 1930'erne, men flaget, sangbogen og nationalsangen er stadig med, og det forhåbentligt længe endnu.

Siden IF Frem blev etableret har klubben formået i fællesskab, alle afdelinger imellem at markere sig både hvad angår arrangementer, nyanlæg og meget mere. I flæng kan nævnes:

I 1960'erne:

Store bankospil, der blev tjent en formue, som vi endnu nyder godt af.

1964: Frivilligt arbejde ved anlæggelse af idrætsanlæg på Nyvej.

1966: Selvfinansiering af lysanlægget på Nyvej.

1976-76: Det hidtil største for FREM, - klubhusbyggeriet ved Skovboskolen - stort, flot og dyrt, men ikke for dyrt. Byggefaseren blev ledet af: Hans Pedersen, Knud Haagen, Hans Petersen ("Jyden") og Niels Ole Nielsen ("Volle").

"Jyden" passer i øvrigt stadig huset som var

det hans eget. Afdelingerne i FREM stiller med frivillige hjælpere i det daglige.

Marked

Vi har også først i 1980'erne prøvet at lave marked, - vi ville vist efterligne Døllefjelde, - men der var vi langt fra gode nok, sikken en på penge-kassen vi fik. Men nu holdes forårs-fester i Skovbohallen, med store ventelister, det er sjovt og godt - hele byen morer sig, både unge og ældre.

Ny formand

I 1988 meddelte Hans Pedersen at nu skulle det være slut med formandsjobbet. Lovene blev ændret, så der blev plads til en næstformand Finn Andersen, tidligere gymnastikudvalgsformand, blev valgt til ny formand for FREM, mens Hans Pedersen blev valgt til næstformand. Et klogt valg i den brydnings-tid, som idrætten var i, på det tidspunkt. Alle vidste at der skulle kæmpes for at få udviklet



Hans Pedersen, tidligere formand for FREM i perioden 1959 - 1988.

området i Bjæverskov for kommunale penge. De første par år kørte foreningen stille og roligt videre med de traditionelle ting som gymnastikopvisning, fodboldens pinse-stævne. og ikke mindst FREM's berømte forårsfest, der altid er "udsolgt" på forhånd. Men i 1990 på FREM's årlige generalforsamling skete der noget afgørende rent

idrætsligt idet man under en snak fik kastet ordet tennisbaner på bordet.

Tennis

Så gik det til gengæld stærkt. Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling i FREM. Samme aften blev der afholdt stiftende generalforsamling i tennisafdelingen. En bestyrelse blev valgt. Formand Stig Sørensen, næstformand Benny Gundorff, kasserer Bettina Hansen og sekretær Jens Petersen. Byggeriet blev finansieret af egne midler fra FREM samt fra tennisafdelingens kommende medlemmer.

Selve byggeriet begyndte umiddelbart derefter, og med den sædvanlige indsats fra FREM medlemmer, anført af "formand Hans", "Jyden" og Knud Haagen, samt naturligvis tennisafdelingens bestyrelse blev tennisbanerne indviet på FREM's 90-års jubi-

læumsdag i 1991. Anlægget, der består af 2 baner med tilhørende slåmur, blev placeret på en dejlig plet bag klubhuset. FREM'S 2 ældste æresmedlemmer Henry Frederiksen og Magnus Ravn foretog betjente saksen, der officielt åbnede banerne.

Efter at tennisanlægget blev færdiggjort fremkom der ønsker om en volley-afdeling. Den begyndte som en ad-hoc afdeling under FREM, idet det ikke var nødvendigt med de store penge til opstart i modsætning til hvad tennis krævede. Ad-hoc udvalget bestod af Jørgen Jul, Pia Pedersen, Anders Nielsen og Michael Scharstein. Det begyndte med et informationsmøde i september 1991. Allerede i oktober 1991 blev der imidlertid holdt stiftende generalforsamling hvor ad-hoc udvalget sammen med Anne-Lise Pedersen der blev valgt til kasserer kom godt i gang. Op i gennem årene har volleyafdelingen



Sekretariatets medlemmer ved FREM's 90 års jubilæum i april 1991, Finn Andersen, Niels Gundorf, Hans Pedersen og Kurt Nielsen



Indvielse af de nye tennisbaner april 1991. FREM's gamle æresmedlemmer Magnus Ravn og Henry Frederiksen klipper snorene over, mens Tennisafdelingens formand Stig Sørensen ser, at det går rigtigt til.

gjort FREM's navn kendt viden om, idet afdelingen næsten hvert eneste år har rykket op i rækkerne, for til sidst at have både et damehold og et damehold i 1 division udover flere motionshold samt børnehold og ungdomshold.

Haludvidelse

I 1992/93 talte man, som så mange gange før, atter om haludvidelse "syd for motorvejen". Efter mange drøftelser meddelte kommunalbestyrelsen i december 94, at haludvidelsen skulle ske i Vemmedrup.

FREM forsøgte til det sidste at få haludvidelsen i Bjæverskov, og fremkom med tegninger der ikke blev taget særligt alvorligt, skønt prisen i forhold til hvad man fik var yderst fornuftig. Desværre tænkte politikerne ikke som FREM gerne ønskede.

I 1995 trak den mangeårige formand, Hans Pedersen, sig helt ud af FREM's ledelse. Som

tak for 39 års aktivt virke blev der afholdt afskedsreception i marts.

Støtteafdeling

I foråret 1996 begyndte en kreds af forældre at tale om en støtteforening til fodboldafdelingen. Da dette kom hovedbestyrelsen for øre, blev der indkaldt til nogle drøftelser for at se om det ikke kunne lade sig gøre, at få en støtteafdeling for hele FREM, idet hovedbestyrelsen frygtede at det ville danne præsedens, således at alle afdelinger ville søge at få etableret en sådan afdeling. Dette ville ikke være særligt hensigtsmæssigt, set i lyset af det forholdsvis lille område der er bagland for FREM, ikke mindst rent økonomisk. Det lykkedes efter store anstrengelser, og i maj 1997 blev støtteafdelingen stiftet. Den havde dog i praksis fungeret i nogen tid forinden. Som bestyrelse blev valgt: Formand Eivig Larsen, næstformand Henning Irgens, kasserer Axel Pedersen og

sekretær Anne-Lise Pedersen. Efterfølgende har støtteafdelingen hvert år arrangeret løpemarked og andet for at hjælpe på afdelingernes økonomi.

Ønske om en idrætslegeplads samt friluftsaftdeling

I 1996 var FREM fremme med ønsket om at få etableret en idrætslegeplads. En arbejdsgruppe blev nedsat for at konkretisere planerne. Kommunalbestyrelsen afsatte et beløb til nyanlæg, som FREM fik bevilget et tilskud fra. Mange tanker blev tænkt og efteråret 1996 gik gravemaskiner og frivillige FREM medlemmer endnu en gang i aktion for at udvide tilbuddene til børn/unge, der var målgruppen i første fase.

Efterfølgende fremkom der en idé om at stifte en decideret friluftsaftdeling der samtidig skulle tage højde for, at de ældre der stadig ønskede at få rørt sig, kunne dyrke aktiviteter som de ønskede.

Maj 1997 blev der derfor afholdt stiftende generalforsamling, hvorved friluftsaftdelingen blev en realitet. Til bestyrelsen blev valgt: Formand Peter Vang, kasserer Tove Sørensen og sekretær blev Nina Larsen. Samtidig valgte man Benny Gundorff som byggeansvarlig, idet der skulle opføres forskellige "legeredskaber".

Det samlede slutresultat blev at der opførtes den nuværende idrætslegeplads med hockeybane, klatretårn, skateboardbane og meget mere. Samtidig blev der anlagt petanquebane og krocketbane. Mange utraditionelle metoder blev taget i brug, for at få så meget for pengene som muligt. Bl.a. blev der fremskaffet brugte støbeskabeloner fra gangbroer til brug for skateboardbane og klatretårn samt til siderne på hockeybanen. Tuborgfondet blev søgt om penge, det samme blev DGI. Ved en masse frivilligt arbejde kunne idrætslegepladsen med tilhørende aktiviteter tages i brug september 1997. Friluftsaftdelingen tilbyder bl.a. løb, cykling, krocket, petanque, idrætsmærke, klatring samt kano og kajak.

Ny formand

I 1998 efter 10 år som formand valgte Finn Andersen at slutte. På den ordinære gene-

ralforsamling i marts lykkedes det ikke at finde en afløser. Derfor blev der d. 20. maj 1998 afholdt ekstraordinær generalforsamling hvor Arne Nøddebo blev valgt som ny formand.

Indvielse af den sidste fodboldbane ved FREM's idrætsanlæg

Fodboldfolket blev ikke helt forbigået. Efter mange års anlægsarbejde lykkedes det endelig i foråret 1998 at få gjort den sidste af de 2 nye baner færdige, der skulle afløse anlægget på Nyvej. 1. juni 1998 blev banen indviet, og samme dag begyndte man at spille 7 mands fodbold.

Den sidste kamp var spillet på "San Siro". Endelig var alle aktiviteter samlet på anlægget omkring klubhuset. For mange gamle FREM'er var afskeden med San Siro sørgmodig, men fordelene ved at alt nu foregik omkring klubhuset overskyggede hurtigt fortiden.

Februar 1999 blev bordtennisafdelingen "lagt i dvale" i hovedforeningen, idet der ikke gennem flere år havde været afholdt generalforsamling. Bordtennisafdelingen afventer blot, at interesserede vil tage den op igen. Der findes borde, net og ikke mindst en kassebeholdning.

Marts 1999 tidligere formand Finn Andersen blev udnævnt til æresmedlem af "FREM" for hans arbejde for alle i idrætsforeningen gennem hans formandskab. Han fortsætter sit virke i friluftsaftdelingen og som "FREM" s mand i folkeoplysningsudvalget.

Sankthans 1999 var en dag vi aldrig glemmer. Uheldet var ude, idet noget fyrværkeri væltede. Flere kom til skade og tøj blev beskadiget, men heldigvis var der ingen alvorlig tilskadecomst og alle kunne ånde lettet op. Det lærte os dog alle at selv om sikkerhedsregler bliver overholdt kan disse afstande godt både 2- og 3 dobles.

År 2000 fælles klubdragt havde været på tale længe. Stort arbejde var foretaget af sek. Marianne Belling. 1 stk. prøvedragt var fremstillet i "østen" og bestilling kunne foretages. Men alt lykkes ikke ! Ingen ville bestil-

le. Tanken er dog ikke "død", vi vil stadig have en dragt, der kan fås mere end i 2 år. Altså skal den specielt syes til os.

September 2000 startede udvalg op på "tanker og visioner om-kring "Skovboegns Aktivitetcenter". Skovbo kommune havde luftet tanke om at bygge ny daginstitution i Bjæverskov området. Arbejdet foregår stadig og forestående møde med kommunen i februar 2001. afventes med stor spænding.

Marts 2001 - idrætsforeningen FREM Bjæverskov fylder 100 år som markeres d. 31. marts 2001 med start ved Forsamlingshuset FREM og slutter ved Klubhuset.



Finn Andersens afskedstale for Hans Pedersen ved afskedsreceptionen marts 1995.

SOM KILDE ER BRUGT:

Gl. Rosk. Amts 10. Kreds protokoller. Udklip fra lokalhistorisk arkiv. Forhenværende smedemester Hans Petersen, Arnold - Aage og Verner Pedersen. Gamle medlemmer af boldklubben FREM. Gl. protokoller - og mange flere.

Hans Pedersen var formand for "FREEM" fra 1959 til 1988 og har således haft en meget stor indflydelse på foreningens udvikling. Hans blev æresmedlem efteråret 1988.

Finn Andersen var formand for "FREEM" fra 1988 til 1998. I den periode blev aktivitetstilbudene udvidet med nye afdelinger i takt med tidens trend.

Finn blev æresmedlem i marts 1999.



FREM's nye klubhus - bygget 1975-76



Bestyrelsen anno 2001



*Formand
1959 - 1988*



*Formand
1988 - 1998*



*Formand
1998 -*

FREM's formand Arne Nøddebo flankeret af FREM's 2. æresmedlemmer Hans Pedersen og Finn Andersen.